

Ta-Ka

UZAYLI KAPTANIN DÜNYA MACERASI

Aysel Gürmen ve Mustafa Deliođlu



Ta-Ha çok heyecanlıydı. En büyük hayalinin gerçekleşmesine çok az kalmıştı. Bu son sınavda da başarılı olursa Tera Gezegeni'nin en saygın Uçuş Akademisi'nin sayılı öğrencileri arasına katılacak ve bir gün büyük dedesi gibi tarih sayfalarını dolduran büyük bir kaptan olacaktı. Sınava giren diğer bütün öğrenciler gibi, Ta-Ha birazdan tek başına gemisine binecek ve bilgisayarda kayıtlı olan rotayı izleyerek uzayın derinliklerine dalıp geri dönecekti. İyi bir not alması için rotadan ayrılmaması gerekiyordu. Kuşkusuz kalkış ve inişi de notunu etkileyecekti.



Ta-Ha'nın annesi biraz endişeliydi. Biricik oğlunun tek başına uçması için henüz küçük olduğunu düşünüyordu. "Şu işe bak! Bütün çocuklar anne veya baba mesleğini seçiyorlar; bizim tek çocuğumuz bizim gibi bilim adamı olmak yerine kaptan olmayı seçti. Nedir bu başımıza gelenler?" Ta-Ha'nın babası, annesini sakinleştirmeye çalışıyordu.

"Sakin ol canım, endişelenecek bir şey yok. Uçuş Merkezi'nden bütün gemiler kontrol ediliyor. En küçük bir terslikte, merkez devreye girip gemiyi geri getirebilir.

"Öfff! Biliyorum ama yine de içimde bir sıkıntı var."

"Oğlumuzun seçimine saygı duymamız gerekir. Ta-Ha kaptan olmayı seçti.

Ona ihtiyacı olan her şeyi öğrettik. Üstelik uçuş konusunda doğal bir yeteneği olduğunu kabul et. Kanında var çocuğun."

"Bilim Akademisi'ne girseydi gözümün önünde olurdu. Ne yiyip ne içtiğini kontrol edebilirdim." Ta-Ha'nın babası güldü, "Merak etme canım, oğlumuz nasıl besleneceğini biliyor."





Ta-Ha, annesi ve babasına selam verdikten sonra gemisine bindi. Muhteşem bir kalkıştan sonra kendini uzay boşluğunda buldu. "Yaşasın! Uzaydayım, gemimin kaptanıyım ve tek başımayım. Uzayda tek başına bir kaptan! O benim işte..." diye bağırdı. Sesi mutlulukla doluydu.

Ne var ki, çok geçmeden yalnız olmadığını anladı. Köpeği Çu'yu görünce çok şaşırdı. Biraz da telaşlandı. "Ne işin var senin burada? Benim gemide yalnız olmam gerekiyordu. Seni gidi haylaz seni! Ne zaman, nasıl girdin gemiye?.. Yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Senin yüzünden Uçuş Akademisi'ne giremezsem çok kızacağım, haberin olsun. Şimdi yolculuğumuzun tadını çıkaralım," dedi.

Ta-Ha ve u keyifle etrafı seyredip şakalaşırken bilgisayardan gelen uyarı onları hem şaşırttı hem de korkuttu. "Dikkat, dikkat! Bize doğru hızla yaklaşan çok sayıda irili ufaklı meteor var. Derhal ışık hızına geçip otuz derece soldan uzaklaşmamız gerekir." Ta-Ha, o ana kadar ışık hızında hiç uçmamıştı. Üstelik rotasından ayrılmaması gerekiyordu. Bir an ne yapması gerektiğine karar veremedi. Bilgisayardan gelen "Meteorların gemiye çarpma olasılığı yüzde yüz. Derhal otuz derece sola dönüp ışık hızına geçin!" uyarısıyla hemen gemiyi rotasından çıkardı ve ışık hızına geçti. Ne yazık ki geç kalmıştı. Tam ışık hızına geçerken meteorlardan biri gemiye çarptı ve yönünü değiştirdi.





Ta-Ha kendini toparlamaya çalışırken bilgisayardan başka bir uyarı geldi.

“Güçlü bir çekim alanına doğru ilerliyoruz. Bu bir karadelik olabilir.

Ta-Ha, panik içinde geminin yönünü değiştirmeye çalışıyordu ama çabası boşunaydı. Geminin hızını normale çekmesine karşın, karadelik onları kendine doğru çekmeye devam ediyordu. Taklalar atarak karadeliğin içine girdiler. Kısa bir süre sonra kendilerinden geçtiler.

Ta-Ha kendine geldiğinde aradan ne kadar zaman geçtiğini anlayamadı. Saati ve bilgisayarı çalışıyordu ama sanki aradan hiç zaman geçmemiş gibiydi. Belli ki karadeliğin içinde saati ve bilgisayarı çalışmamıştı. Belki de karadeliğin içinde uzun bir zaman kalmışlardı. Bunu hiç bilemeyecekti. Çu hâlâ hareketsiz yatıyordu. Ta-Ha endişelendi.

“Hey Çu, uyan oğlum.”

Çu yavaş yavaş kendine gelince Ta-Ha çok sevindi. Sonsuz ve belirsiz boşlukta yalnız değildi artık.

“İyi ki gizlice gemiye girdin. Canım arkadaşım benim, seni çok seviyorum. Senin gibi kaçağa canım kurban.”

“Hev, hev, heüvvv!”







“Acıktın mı? Ben de çok açım. Günlerdir yemek yememişim gibi hissediyorum. Ama yemeğimiz yok! Ne yapacağız şimdi?”

“Hevvvv! Hev-hev!”

“Haklısın! Hemen yiyecek bulmamız gerekir. Tabii önce yaşam olan bir gezegen bulmalıyız. Haydi bakalım iş başına!”

Ta-Ha bilgisayarın başına geçti.

“Bulduğumuz yerin koordinatlarını ver!”

“Olumsuz! Burası belleğimde kayıtlı olan hiçbir yere benzemiyor. Tera'nın yerini belirleyemiyorum.”

“Vay canına! Demek ki başka bir güneş sistemindeyiz... Yaşam olan bir gezegen olup olmadığını araştır!”

Kısa bir süre sonra bilgisayardan onları mutlu eden bir yanıt geldi.

“Olumlu! Işık hızıyla beş saat uzaklıkta atmosferi olan ve Tera'yla benzerlik gösteren Dünya isminde bir gezegen var.”

“Detay ver!”

“Toprak, su, bitkiler, hayvanlar ve insanlar var. Bilgisayarları çok ilkel, bilgi almakta zorlanıyorum. Teknolojileri çok geri. Bilinç düzeyleri çok düşük. Birçok yerden savaş görüntüleri geliyor. Bizim için tehlikeli bir yer olabilir.

“Yiyecek bulabileceğimiz başka bir gezegen var mı?”

“Olumsuz!”

“O zaman oraya gidiyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Bana gezegenin tüm bilgilerini ver. Savaş olmayan uygun bir yer bulup ineceğiz. Yakıtımız da azaldı, yakıt bulmalıyız. Tespit edilmeden Dünya'ya inebilir miyiz?”

“Olumlu. Gizleyen Tül Kalkanı'nı devreye sokarsak bizi göremezler.”

“Çok güzel! Görünmez Tül'ü devreye sok, ben de nereye ineceğimize karar vereyim. Şöyle bir bakalım, en misafirperver insanlar neredeymiş. İşte buldum. Mmm. Türkiye! Rotamız belirlendi. Tam olarak nereye ineceğiz peki? Bir bakalım... Yakın plan görüntüler istiyorum... Tamam şurası تنها bir yer. Oraya inelim.





Ta-Ha ve Çu gemiden iner inmez enfes bir koku ağızlarını sulandırdı.



Hey yavrum hey!
Nar gibi kızardılar valla. Sağlıklı
bunlar sağlıklı, hem besleyici hem
de lezzetli. Kabul et Semihacığım,
ben bu işi çok iyi yapıyorum.

Ona ne şüphe! Sofra hazır. Hadi
tavukları getir de sofraya
oturalım. Temiz hava iştahımızı
açtı. Hadi çocuklar sofraya.



Hey!

Bakın, biri geliyor.

Kulakları
çok komik.

Kıyafeti de komik...

Köpeğine bakın!
O da komik.
Uzaydan geldiler
galiba.

Şsst!
O nasıl söz kızım?
Misafirimize saygısızlık edeyim
demeyin sakın.
İnsanın kusurlarıyla alay etmek
çok ayıptır.



Merhabalar!



Merhaba delikanlı.
Hoş geldin!
Biz de tam sofraya oturuyorduk.
Otur evladım otur.
Söyle bakalım delikanlı,
senin adın ne?





Ta-Ha!

Oğlum niye öyle Ta-Ha diyorsun?
Taha desene. Çok severim Taha adını.
Rahmetli amcamın adı Taha'ydı.
Çok muhterem bir adamdı çokook.
Öyle değil mi Semiha?



"Gerçekten de öyleydi.
Nur içinde yatsın."

Benim adım Mustafa. Öğretmenim.
Eşim Semiha, beslenme uzmanıdır.
Oğlumuz Onurcan ve kızımız Nurcan...
Söyle bakalım sen nerelisin?

Ben çok uzaklardan
geldim
Mustafa Amca.

Belli belli. Hadi bakalım doyur karnını. Bak köpeğin de aç.
Ona da ver bir şeyler de yesin."

Çok teşekkür ederiz!
Söyler misiniz
yediğiniz
bu enfes et ne eti?

Baba!
Galiba Taha şimdiye
kadar
tavuk eti yemedi.

Olabilir kızım.
Annesi babası vejetaryen olabilir.

Ye oğlum ye!
Büyümen için protein alman
gerekir. Değil mi Semihacığım;
sen daha iyi bilirsin.

Tabii ki öyle.
Dengeli beslenmek sağlıklı
büyümek demektir. Sağlık demek
mutluluk demektir. Her şeyden
yeteri kadar yememiz gerekiyor.

Beslenme uzmanımızın sözlerini
duydunuz. Hadi bakalım, göreyim sizi.

Sen uzaydan mı geldin?

Evet ama kimseye söyleme olur mu?

Tamam, söylemem.
Zaten kimse bana inanmaz.
Bak şimdi!





Çu bizim tavukları
çok lezzetli buldu.
Baksanıza, löp löp yutuyor.
Taha! Köpeğinin cinsi ne?
Ben köpekleri çok iyi bilirim.
Ama ne kitaplarda ne de
internette buna benzeyen bir
köpek görmedim.



Biz de çok şaşırdık onu görünce.
Babam onu ormanda buldu. Mini minnacıktı.
Uzaydan mı geldi acaba diye düşündük.



Yok canım, daha neler!
Melezdır bence.



Saatin ne güzel.
Gelişmiş bir
bilgisayar gibi.

Evet öyledir.
Yediğimiz içtiğimiz her şeyin
sağlıklı olup olmadığını
bile söylüyor.
Eğer ağızıma götürdüğüm herhangi bir
yiyecekte zararlı bir şey varsa hemen
bipiler ve beni uyarır.

Vay canına! Biz yemek yerken hiç
biplemedi ama... Demek ki
yediğimiz her şey çok sağlıklı.

Gerçekten de öyle.
Hem sağlıklı hem de lezzetli.

Sen gerçekten de uzaylısın. Azıcık kuşukum vardı ama şimdi eminim.
Gemin de var mı? Nerede? Görebilir miyim?

Şsst.
Bunu kimseye
söyleme.

Söylemem!
Söylemem!..
Merak etme...

HEY!
HEY!

Peki
bu akşam ne yiyeceksin?
Artan yiyecekleri verelim de
akşama yersiniz. Sana harçlığımı
da vereyim. Acıktınca yukarıdaki
otellerde yemek yersiniz.

Tamam,
Her şey için sağol!





Ta-Ha ve Çu gemiye
geldiklerinde oldukça
yorgunlardı.
Çu hemen kıvrılıp uyudu.
Ta-Ha seyir defterini açtı ve
yazmaya başladı.



Dünya'daki ilk izlenimlerim

Birinci gün.

Yer: Türkiye



- ✓ Buradaki insanlar gerçekten çok misafirperver. Belli ki hiç aç kalmayacağım.
- ✓ Tanıştığım aile ismimin tonlamasını beğenmedi. Taha olarak değiştirdi.
- ✓ Teknolojileri henüz çok geri. Teknoloji Tarihi Müzemi'deki en eski radyodan müzik dinlemek çok eğlenceliydi. Mangal adını verdikleri ısıtıcıları oldukça ilginç.
- ✓ Dengeli ve sağlıklı beslenmeyi biliyorlar. Yemekleri çok lezzetli. Nar gibi kızarmış tavukları enfes. Butları, kanatları yerken parmaklarımı da yiyordum az daha...
- ✓ Anneler ve babalar çocuklarının sağlıklı büyüüp akıllı olması için protein alması gerektiğini çoktan öğrenmiş. Tavuk her yaşta insanın protein kaynağı olarak kullanabileceği bir yiyecek.
- ✓ Dünyalılar müzik dinleyip dans etmeyi, oyun oynamayı ve kitap okumayı seviyorlar.
- ✓ Kulakları çok komik. Uçları sivri değil, yuvarlak.
- ✓ Burası muhteşem bir yer. Yeni yerler görmek ve yeni insanlarla tanışmak için can atıyorum.



YARIŐMA BAŐLASIN!

Uzaylı Ta-Ha, k peęi  u'yla d nyaya indi; Mustafa Bey, Semiha Hanım, G lcan ve Onurcan'la tanıştı; lezzetli ve saęlıklı yiyeceklerle karnını doyurdu. Őimdi Ta-Ha ne yapacak? Bundan sonra nereye gidecek? Uzay gemisi i in yakıtını nereden ve nasıl bulacak?

En g zel  yk y  yaz, en g zel  ocuk kitapları setini sen kazan!

İki sayfayı ge meyecek uzunluktaki  yk n  1 Eyl l 2007 tarihine kadar

"Grup 7 İletişim,

İn n  Cad., Tarık Zafer Tunaya Sk., G m Ősuyu İŐ Merkezi 14 / 1 G m Ősuyu - İSTANBUL"
adresine bekliyoruz.

